

Nijsgjirrich

Nieuwsbrief 15 van CBS De Tarissing

Koningsspelen 2018



Een hele fijne Koningsspelen met het Haskerplak gevierd afgelopen vrijdag. De kleuters hebben op de pleinen gespeeld en vanaf groep 3 hebben de kinderen verschillende clinics gehad, onder andere voetbal, keatsen, bootcamp, korfbal, gym, volleybal, tennis en kickboksen. Het was een mooie dag om samen sportief bezig te zijn.

2018

April

24 Route 8 groep 8.
25

Pannenkoekendag

25 Afsluiting
projectweek

27 Meivakantie

Mei

7 weer naar school.

10 Hemelvaart.

11 Vrij



Oud papier.
18:15 uur
Julianastraat

Woensdag 2 mei

Fam. Schotanus
Fam. Schreiber

Pannenkoekendag 25 april

Woensdag gaan we weer gezellig pannenkoeken eten met elkaar. Alle pannenkoekenbakker, alvast bedankt voor de heerlijke pannenkoeken. Bij een enkele groep is er nog ruimte om mee te bakken. De lijsten hangen bij de deur.

Nieuwe leerlingen

Groep 1

Benthe de Jong

Welkom en we wensen je veel plezier op De Tarissing!

Ouderbijdrage

Het automatisch incasseren is voor het grootste deel gelukt. Wat er verkeerd is gegaan proberen we in april nogmaals. Lukt het daarna nog niet, dan zullen we u een mailtje sturen en vragen om het zelf over te maken.

Maakt u geen gebruik van de automatische incasso en heeft u het geld nog niet overgemaakt, wilt u dat dan voor 1 mei 2018 doen.

Groep 1 t/m 6 €45,00 (20 euro vrijwillige ouderbijdrage en 25 euro schoolreisje)

Groep 7 en 8 €95,00 (20 euro vrijwillige ouderbijdrage en 75 euro schoolkamp)

Is uw kind na 1 januari 2018 bij ons op school gekomen, dan wordt de vrijwillige ouderbijdrage verlaagd naar €10,00.

Uitnodiging: Afsluiting Projectweek 2018

Projectweek: 9 tot 25 april

De Tarissing, een beleving!

Kom het woensdag 25 april beleven.....

.....een reis langs de zintuigen tussen 16:30 uur en 18:30 uur.



Tussen 16:30 uur en 18:30 uur bent u van harte welkom om met uw kind(eren) een reis langs de zintuigen te komen maken. U start in groep 8 en vervolgens komt u langs alle groepen en eindigt u in groep 1. De Tarissing, een beleving!

We zien u graag!

Trefwoord

Muziek

Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.

Bijbelverhalen onderbouw:

David zingt (Psalm 8); Als Iedereen meedoet (Psalm 148); Koning Saul komt tot rust (1 Samuël 16, 14-23); Laat maar horen wat je voelt (Psalm 150).

Bijbelverhalen middenbouw:

Het kan raar lopen (1 Samuël 16, 14-23 / Psalm 88, 131 en 150); Terug naar huis (Psalm 126).

Bijbelverhalen bovenbouw:

David speelt muziek bij Saul (1 Samuël 16, 14-23); Terug naar huis (Psalm 126).

Verkeersveiligheid

Wilt u erom denken dat u zich aan de rijroute houdt. Wanneer u in de auto zit, staan de twee scholen aan uw rechterkant.

